

**Tekst Spoken word artist & dichter Romano Haynes bij de uitreiking van de Paul Nijgh-penningen editie 2019 in de Burgerzaal van het Stadhuis op dinsdag 12 maart 2019.**

De stad die veel te danken heeft aan het water  
die is gedefinieerd door de havens  
en waar een divers pallet aan mensen stromen door de straten  
Als ik kijk naar vandaag  
dan valt mij op dat we allemaal armen hebben om te slaan  
ze om elkaar heen te slaan  
en elkaar te omarmen  
om elkaar welkom te heten  
en elkaar te bedanken  
Wij zijn onze historie niet vergeten  
wij leren van onze oude meesters  
en bouwen bruggen tussen toekomst en verleden

Hier leren wij duiken in de werelden van de ander  
zonder zwembandjes  
zonder bang te zijn  
want angst is er om te overwinnen  
win jij, dan winnen wij  
Badmeester Hakki zorgt ervoor dat wij allemaal winnen  
en dat niemand zal verdrinken  
hij tovert een zwemexamen om in een feestje onderwater  
met een rode loper  
oftewel de rode haren van Ariël de zeemeermin  
en iedereen zal slagen  
iedereen dapper  
iedereen een wonderkind

Het water van onze ouders rook naar afscheid en verdriet  
naar ver weg en aangepaste dromen  
Het Afrikaanderbad ruikt naar chloor en nieuwe kansen  
naar uitgekomen dromen van eerste generaties  
naar uitgekomen zaadjes  
als wij nu over het water kijken en het zien glinsteren  
doet dat ons herinneren  
aan dat wij kunnen schijnen als een baken van licht  
voor hen die op zoek zijn naar de kust  
hij is aardig lief en cool  
een plek van vertrouwen  
een plek van rust

Van Soufiane Touzani hebben wij geleerd  
dat hoe zwaar het leven ook wordt  
je hoeft niet te stoppen met dragen  
enkel het gewicht te verplaatsen  
We zijn samen verantwoordelijk voor het hooghouden van deze bal  
onze Aarde  
Altijd zorgzaam voor de kinderen  
je geeft ze genoeg ruimte om te transformeren  
in wie of wat ze dan ook zijn  
van op de straat tot op het veld  
van schoffie tot een held  
Dankjewel

Als er ergens iets niet klopt  
dan probeert zij ervoor te zorgen dat het klopt  
een hart dat klopt voor ons  
Ik spreek over een bijzondere vrouw met vleugels  
die de wereld in een vogelvlucht bekijkt  
Zij is de beschermengel van de wijk  
zij is de piek van de hoogste boom  
waar iedereen zijn dromen aan mag hangen als kerstballen  
Zij laat haar lichtjes branden voor de mensen die we vergeten zijn  
groot en klein  
verstaanbaar of onverstaanbaar  
Spreekt de taal van de ander  
brengt ver weg dichtbij  
brengt zorg aan huis als zij de belletjes niet krijgt  
brengt universiteit  
brengt kinderfaculteit  
Wij hebben mensen zoals jullie nodig  
die bergen kunnen verschuiven  
zodat wij met z'n allen  
nieuwe hoogtes kunnen bereiken.